

Zoals U het kan lezen in de pagina "Geschiedenis" werd onze vereniging een zelfstandige VVF-afdeling in 2000.

Er werd dan ook met enige spanning uitgekeken naar de viering van het 20-jarig jubileum, evenement dat "in vetjes" in de activiteitenkalender van 2020 was ingeschreven. Er was een imposant programma voorbereid waar ook de gemeente Koksijde in zou betrokken worden. Burgemeester en andere prominenten zouden worden uitgenodigd, de feestrede bestond al helemaal in gedachten en een vermaard wetenschapper zou op deze viering onze geesten met kennis komen verrijken ...

Maar toen kwam Corona, of "Covid-19" zo U wil. Alle plannen mochten netjes worden opgeborgen, of erger, geschrapt. Als je een lustrum niet kan vieren in het jaar waarin het plaatsgrijpt en zelfs nog niet in het jaar erna dan is het inderdaad de beste oplossing om die bittere pil door te slikken en meteen naar een volgende gelegenheid uit te kijken om feest te vieren. Op naar ons 30-jarig jubileum ?

Intussen zal het hele "Covid-gebeuren" wel niet meer uit de geschiedenis van onze vereniging weg te denken zijn.



De leden van het dagelijks bestuur hebben van zodra dit mocht wel een klein feestje gebouwd met een lekkere taart die we "alvast spreekwoordelijk" graag met U hadden gedeeld.